

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

του Καθηγητή Γκίκα Α. Χαρδούβελη

Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού

20/12/2003

Τη δεκαετία 1993-2003 η Ελλάδα νοικοκύρεψε τα δημόσια οικονομικά της, μείωσε τον πληθωρισμό και μπήκε στην ΟΝΕ, ενώ ταυτόχρονα αναπτύχθηκε με ρυθμούς πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο για 8 συνεχή χρόνια. Φέτος, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ο μεγαλύτερος στην ΕΕ-15. Το βιοτικό μας επίπεδο ήδη ξεπέρασε αυτό της Πορτογαλίας. Οι επενδύσεις εκπροσωπούν περίπου το **25%** του ΑΕΠ από το **19%** στα μέσα της δεκαετίας του 1990, δηλαδή **5 με 6** μονάδες παραπάνω από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό στην ΕΕ-15. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος είναι για πολλά χρόνια από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Οι επιχειρηματίες περιμένουν ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες οι επιχειρήσεις τους θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικές.

Αν η περασμένη δεκαετία ήταν η δεκαετία της μακροοικονομίας, η τωρινή δεκαετία είναι η δεκαετία της μικροοικονομίας: της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Στην Ελλάδα, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης στην ΕΕ-15, πάνω από το **26%** του εργατικού δυναμικού. Η καθαρή αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων υπερβαίνει την αντίστοιχη αύξηση στις ΗΠΑ και σε άλλες **11** χώρες της ΕΕ-15. Απαιτείται, όμως, οι επιχειρήσεις μας να μεγαλώσουν και να αποκτήσουν εξωστρέφεια.

Η ελληνική Πολιτεία σωστά επιμένει στην επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Η εύκολη πρόσβαση των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση (το 2003 μόνο 9% των ΜΜΕ θεωρούν την πρόσβαση ως πρόβλημα από 22% το 1999), η μείωση της φορολογίας και η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, η μείωση της γραφειοκρατίας, η έμφαση στην εκπαίδευση, η χρηματοδότηση της καινοτομίας, η επένδυση στις νέες τεχνολογίες αποτελούν πυλώνες της οικονομικής πολιτικής της επόμενης τετραετίας.

Η τωρινή δεκαετία είναι και η δεκαετία της μεγάλης διεύρυνσης της ΕΕ και της συνεπαγόμενης γεωγραφικής συνένωσης της ηπειρωτικής Ελλάδας με την υπόλοιπη ΕΕ. Είναι η δεκαετία που η ελληνική επιχειρηματικότητα θα ευδοκιμήσει στην ευρύτερη περιοχή, μια περιοχή που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς ενσωματώνεται με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η τωρινή δεκαετία είναι και η δεκαετία της ειρηνικής συνύπαρξης των χωρών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, που υποστηρίζει ακόμα περισσότερο τις εμπορικές σχέσεις, ενώ αποδεσμεύει πόρους από την άμυνα όλων των χωρών για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Ήδη, μεγάλο μέρος των εξαγωγών μας κατευθύνεται προς τις χώρες της Διεύρυνσης. Το 2000 οι εξαγωγές προς στις 12 χώρες της Διεύρυνσης είχαν σχεδόν 4-πλασιαστεί σε σχέση με το 1990 και εκπροσωπούσαν το **16,2%** των συνολικών εξαγωγών μας. Το εμπορικό μας ισοζύγιο με τις χώρες αυτές είναι πλεονασματικό, σε αντίθεση με το υπόλοιπο ισοζύγιο. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στο ύψος των ξένων επενδύσεων προς τις χώρες της Βαλκανικής. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, από την αρχή της δεκαετίας του 1990, πήραν το ρίσκο και ξεκίνησαν παραγωγή στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και εμπόριο μαζί τους. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες και γνωστές εταιρείες στα τρόφιμα, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική, τα μεταλλεύματα ή την τραπεζική, που έχουν ισχυρή παρουσία στις γειτονικές χώρες. Είναι πολλές μικρές επιχειρήσεις, που εκπροσωπούν όλη τη γκάμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Η τωρινή δεκαετία είναι και η δεκαετία που η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει οικονομικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε και συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις υποδομές στις μεταφορές, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες. Έχουμε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το ευρώ ως νόμισμα και το μεγαλύτερο ποσοστό σπουδαστών ανά κάτοικο στην ΕΕ-15. Πρέπει, όμως, να προχωρήσουμε σε νέες μεθόδους, νέα προϊόντα, να επενδύσουμε στην καινοτομία και την ποιότητα. Ήδη στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το Inno-barometer της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ποσοστό της αξίας που αντιπροσωπεύει η καινοτομία είναι το 2^ο μεγαλύτερο στην ΕΕ-15, **29%**.

Η Ελλάδα έχει να ωφεληθεί τα μέγιστα από τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λιγότεροι διαρθρωτικοί πόροι ωχριούν μπροστά στο μέγεθος των νέων ευκαιριών που ανοίγονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από την ικανότητα του ιδιωτικού τομέα να εκμεταλλευτεί τη νέα αυτή μεγάλη αγορά για να δημιουργήσει δυνατές επιχειρήσεις περιφερειακής και ευρωπαϊκής εμβέλειας. Η Πολιτεία είναι στο πλευρό τους.