

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2006

Στη χώρα μας επικρατεί ένας υγιής προβληματισμός για τη μελλοντική οικονομική προεία του τόπου. Θα επιταχυνθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης; Ποιοι τομείς της οικονομίας θα φέρουν το βάρος της ανάπτυξης; Τι θα συμβεί μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων; Πώς θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη μετά το τέλος των εισροών του Γ' ΚΠΣ; Θα γίνει η Ελλάδα πόλος έλξης ξένων επενδύσεων; Τελικά, θα συγκλίνει το βιοτικό μας επίπεδο με το μέσο ευρωπαϊκό και πότε;

Υπάρχουν οι απαισιόδοξοι που επικεντρώνονται στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμμα κεντρικής – όχι Γενικής – κυβέρνησης, το υψηλό δημόσιο χρέος, τα αφανές χρέος του ασφαλιστικού συστήματος και προβλέπουν δύσκολα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, οι αισιόδοξοι επικεντρώνονται στην αξιοσημείωτη πρόοδο των τελευταίων ετών, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, την αύξηση των επενδύσεων, τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, την πτώση του πληθωρισμού και των επιτοκίων, την απελευθέρωση της οικονομίας, την αύξηση του ανταγωνισμού, την είσοδο στην Ευρωζώνη, την προσέγγιση των μεγάλων κομμάτων όσον αφορά τους στόχους της οικονομικής πολιτικής και προβλέπουν ακόμα καλύτερες μέρες.

Ποια είναι η καλύτερη πρόβλεψη για το μέλλον; Ποια είναι η καλύτερη πολιτική για το μέλλον; Είναι μια σταδιακή πολιτική αλεπάλληλων θετικών προσαρμογών της Διοίκησης, της κουλτούρας, των οικονομικών σχέσεων στη χώρα μας; Ή είναι μια πολιτική συγκρούσεων με κατεστημένα συμφέροντα και επαναστατικών αλλαγών; Ποια είναι αυτή η πολιτική που θα οδηγήσει σε ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης; Ποιες είναι οι πηγές ανάπτυξης και πως υποβοηθούνται με τον άριστο δυνατό τρόπο;

Είναι καιρός τα ζητήματα αυτά να μπουν στο δημόσιο διάλογο. Η ομιλία του κ. Χαρδούβελη επικεντρώνεται σ' αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Ο κ. Χαρδούβελης παρατηρεί ότι οι προβληματισμοί για τις πηγές και τις πολιτικές μελλοντικής ανάπτυξης έχουν ευαισθητοποιήσει την Κυβέρνηση, η οποία επέδειξε σωστά αντανάκλαστικά, καταθέτοντας, 8 μήνες πριν τις εκλογές του

2004, τη Χάρτα Σύγκλισης. Η κατάθεση της Χάρτας σε δημόσια διαβούλευση αποτελεί μια σημαντική πολιτική πρωτοβουλία και πρωτοτυπία. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας μας η δημόσια συζήτηση για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής μπορεί να βασιστεί πάνω σε ένα ποσοτικοποιημένο οικονομικό πρόγραμμα 5ετίας. Οι προτάσεις της Χάρτας, δυστυχώς, δεν έχουν ακόμα μπει στο δημόσιο διάλογο. Η αξιωματική αντιπολίτευση προφανώς εφησυχάζει, επηρεασμένη από τις θετικές για αυτήν δημοσκοπήσεις και δεν αντιπροτείνει τις δικές της συγκεκριμένες πολιτικές και στόχους.

Ο κ. Χαρδούβελης είμαι πεπεισμένος ότι ο δημόσιος διάλογος για τις μελλοντικές πηγές ανάπτυξης και τις απαιτούμενες πολιτικές ξεκίνησε και δεν μπορεί να σταματήσει. Το απαιτούν οι πολίτες, οι οποίοι έχουν ωριμάσει πολιτικά και κοινωνικά και διψούν να γνωρίσουν σε βάθος τις διαφορές – όποιες αυτές είναι - των πολιτικών τους επιλογών. Ο διάλογος είναι μια προσδοκώμενη ευχάριστη και βαθειά δημοκρατική εξέλιξη στη διαμόρφωση των αποφάσεων που θα καθορίσουν τη μελλοντική οικονομική μας πορεία.